

Relation mellan ursprungsbefolkningen och majoritetbefolkningen i Kongo-Brazzaville

Den kongolesiska majoritetsbefolkningen ser på ursprungsbefolkningen som ”lägre stående varelser” Det är orsak till trakasserier. Även om det för närvarande, i projekt och dylikt, är fokus på mänskliga rättigheter i landet, vilket syns i olika aktiviteter på både nationell och internationell nivå, är det uppenbart att de existentiella förhållandena för ursprungsbefolkningen är problematiska i Kongo.

Ursprungsbefolkningen, som trots att de delar samma hemland, samma geografi, samma klimatförhållanden och samma miljöresurser som majoriteten, lider av praktiskt taget alla former av orättvisor. Deras mest absoluta rätt till självbestämmande erkänns inte ens av de egna medborgarna. De involveras inte i beslut som angår dem. Närhelst, offentligt eller privat i regionen, en urinfödd presenterar sig själv, genomgår han/hon irriterande prövningar, det vill säga, han/hon blir förolämpad, hånad, utskrattad och utsatt för förlöjligande och förnedring. Det händer att man spottar på dem och man hävdar att de luktar illa. Andra kidnappas till och med för att sexuella tjänster hos enskilda och i välorganiserade nätverk. I offentliga tjänster, vårdcentraler eller förvaltningar behandlas de inte på samma sätt som den övriga befolkningen.

Rädslan de har för den övriga befolkningen gör att de föredrar att behandla sjukdomar i hemmiljö eller inför sjuksköterskorna klagar de bara över lite feber och döljer de verkliga sjukdomarna. Dessutom accepterar majoritetsbefolkningens kvinnor inte att inhemska kvinnor kommer för att föda och sova på samma sängar som de. På grund av den skam- och okunnighetskultur som råder bland ursprungsbefolkningen avstår de från att komma till myndigheterna för att erhålla vissa viktiga civila handlingar, vilket innebär att många av dem exempelvis inte ens har födelsebevis.



Ge möjlighet att fullfölja
SYKURS-projektet
i Zanaga Kongo Brazzaville

I Kongo-Brazzaville stöder Majornakyrkan sedan jan 2023 ett SYPROJEKT riktat till ursprungsbefolkning runt byn Ingoumina i Zanaga distrikt Kongo-Brazzaville.

Ca 30 st går en två-årig kurs i sömnad. Symaskiner har Majornakyrkan tidigare kunnat bidra med och lärare under första årets kurs. 5 dagar/v med två lärare. Nu gäller det att kunna fullfölja med lärare även det andra året.

Målet är att ge en yrkesutbildning som ger möjlighet till inkomst. Projektet medverkar till behövlig självkänsla och ger egenvärde som ger ringar på vattnet i familjer och samhälle. Ursprungsbefolkning lever historiskt undanträngda i samhället. En situation som Zanagaförsamlingen vill vara med och bryta.

Behovet är 4000 kr/månad detta året ut.

Olika sätt att stödja kan vara

- Regelbunden insättning till församlingens konto eller Swish Märk "Zanaga"
- Vid uppvaktningar födelsedagar ge en gåva (gåvobevis finns på hemsidan att ladda ner)
- Vid egen födelsedag önska en gåva till Zanaga
- Egna idéer



Majornakyrkan Swish 123 471 89 46
Församlingens bankgiro
448-4994